



τα μηνιαία νέα

Νοέμβριος 2010

Μηνιαία εφημερίδα του Δ2

1ου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοχωρίου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Μαρία Καλακίδου
Ευφροσύνη Μουτζέλη
Θεοδώρα Κώβαλα
Κική Λεπτακαρίδου
Σταυρούλα Κελεκίδου
Μαρία Μπουγιουκλή

Νοέμβριος, ο πιο μυστηριώδης και ιδιόμορφος μήνας του χρόνου. Είναι μια περίοδος μελαγχολική, επειδή πλησιάζει ο χειμώνας, αλλά και γεμάτη αισιοδοξία για τη συγκομιδή, που θα βοηθήσει σε ένα εύκολο ξεχειμώνιασμα. (συν. κάτω)



ΦΩΤΟ: 1ο-2ο Δημ. Σχ. Ασβεστοχωρίου.

Το σχολείο μας δεν είναι και πολύ μεγάλο, είναι μικρό κι όλες του οι αίθουσες για μάθημα είναι 12. Οι υπόλοιπες είναι: μία αίθουσα εκδηλώσεων, το γραφείο του διευθυντή και μια μικρή αίθουσα υπολογιστών. Και δεν είναι μόνο αυτό έχουμε μία πολύ πολύ μικρή αυλή. Είμαστε περίπου 500 μαθητές στο σχολείο....

(συνέχεια Νοέμβριος) Ο καιρός πότε θυμίζει καλοκαίρι και πότε τον επερχόμενο χειμώνα. Η λέξη Φθινόπωρο προέρχεται από το ρήμα φθίνω και το ουσιαστικό σπώρα, επειδή αυτή την εποχή του χρόνου λιγοστεύουν τα οπωρικά (οι εδώδιμοι καρποί του δέντρου, τα φρούτα) Ο Νοέμβριος έχει διάρκεια 30 ημερών. Η ονομασία του προέρχεται από τη λατινική λέξη novem= εννιά, ως ένατος μήνας του ρωμαϊκού δεκάμηνου ημερολογίου.



Η Εξέγερση του Πολυτεχνείου

Εδώ, εδώ Πολυτεχνείο ακούτε ελεύθερο σταθμό εδώ είναι το σκληρό σχολείο οι φοιτητές μαζί με το λαό. Άντε, βοηθάτε παληκάρια βάλτε όλα σας τα δυνατά, ν' αγωνιστούμε σαν λιοντάρια να θυμηθούμε τα παλιά. Εδώ, εδώ Πολυτεχνείο ακούτε ελεύθερη φωνή εδώ είναι το κρυφό σχολείο για λευτεριά, ειρήνη προκοπή.

Το είπε..... Έλλη Κιούση

Εδώ Πολυτεχνείο, Εδώ Πολυτεχνείο! Αυτή η φωνή που τρέμει στον αέρα, δεν σου 'στείλε ένα μήνυμα μητέρα, αυτή η φωνή δεν ήταν του γιού σου, ήταν φωνή χιλιάδων του λαού σου. "Εδώ Πολυτεχνείο, Εδώ Πολυτεχνείο!" Μιλάει ένα κορίτσι κι ένα αγόρι, εκπέμπουνε τραγούδι μοιρολόι, χίλιες πενήντα αντένες η λαχτάρα,

Το είπε..... Κωστούλα Μητροπούλου

Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο

Εδώ Πολυτεχνείο! Εδώ Πολυτεχνείο! Σας μιλά ο Ραδιοφωνικός Σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Κάτω η χούντα, κάτω ο Παπαδόπουλος, έξω οι Αμερικάνοι, κάτω ο φασισμός, η χούντα θα πέσει από το λαό.... Λαέ, κατέβα στο πεζοδρόμιο, έλα να μας συμπαρασταθείς, τη λευτεριά σου για να δεις...

Το είπε..... Ραδιοφωνικός σταθμός Πολυτεχνείου



ΈΝΑ ΤΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙ
(Μ. Θεοδωράκης - Ο. Ελύτης)



Ένα το χελιδόνι κι η Άνοιξη ακριβή
Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή
Θέλει νεκροί χιλιάδες να 'ναι στους τροχούς
Θέλει κι οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους.

Θε μου Πρωτομάστορα, μ' έχτισες μέσα στα βουνά
Θε μου. Πρωτομάστορα μ' έκλεισες μες στη θάλασσα.

Πάρθηκαν από μάγους το σώμα του Μαγιού. Το 'χουνε θάψει σ'ένα μνήμα του πέλαγου.
Σ'ένα βαθύ πηγάδι το 'χουνε κλειστό. Μύρισε το σκοτάδι κι όλη η Άβυσσος.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

8 Νοεμβρίου: Άγγελος Ευστρατία, Γαβριήλ, Μεταξία, Μιχαήλ, Ραφαήλ, Σεραφείμ, Σταμάτης, Στρατηγός, Ταξίαρχος.

9 Νοεμβρίου: Ελλάδιος, Θεοκτίστη, Μαύρα, Νεκτάριος

10 Νοεμβρίου: Αρσένιος, Ηρωδίων, Μίλος, Ορέστης, Ροδίων, Σωσίπατρος, Ωρίων.

11 - Βικέντιος, Βίκτορας, Δράκων, Μηνάς

13 - Δαμασκηνός, Χρυσόστομος

14 - Γρηγόρης, Φίλιππος

16 - Ιφιγένεια - Ματθαίος

17 - Γεννάδιος

18 - Πλάτωνας

20 - Δεναχίς

21 - Βιργινία, Μαρία, Σουλτάνα

22 - Βαλέριος, Σεσίλια, Φιλήμων

23 - Αμφύλοχος - Έλενος

25 - Αικατερίνη

26 - Στυλιανός

29 - Φαίδρα

30 - Ανδρέας



Jokes

Παιδικά

Jokes

Παιδικά

Jokes

Παιδικά

Το μάθημα γεωγραφίας

Ο Τοτός κάνει την προσευχή του:

Θεέ μου κάνε να γίνει το Μιλάνο πρωτεύουσα της Ιταλίας'.

Γιατί χρυσό μου; Ρωτάει η μαμά.

Γιατί έτσι έγγραψα στις εξετάσεις της γεωγραφίας.

Ποιος έσπασε το τζάμι του σχολείου;

Ο Τοτός γυρίζει από το σχολείο στο σπίτι του κλαίγοντας.

Τι έχεις; Γιατί κλαίς; Τον ρωτάει η μητέρα του.

Με χτύπησε ο δάσκαλος.

Και γιατί σε χτύπησε;

Να, γιατί απάντησα σε μια ερώτηση που κανείς άλλος δεν μπορούσε ν' απαντήσει.

Τι; Και αντί να σου βάλει άριστα σε χτύπησε; Και ποια ήταν αυτή η ερώτηση;

Ποιος έσπασε το τζάμι του σχολείου.

Jokes

Παιδικά

Πώς καταλαβαίνεις ότι ένα fax έχει σταλεί από Πόντιο;

Έχει γραμματόσημο.

Jokes

Ποντιακά

Το μηχάνημα του καφέ

Ο Πόντιος πηγαίνει στο αυτόματο μηχάνημα καφέ, ρίχνει το κέρμα του και πέφτει το φραπεδάκι του. Αμέσως ρίχνει κι άλλο κέρμα και παίρνει κι άλλο καφέ. Συνεχίζει με τρίτο και τέταρτο. Κάποια στιγμή ένας τον ρωτάει: Μέχρι πότε θα παίρνεις καφέδες;

Και ο Πόντιος απαντά: Μέχρι να πάψω να κερδίζω!



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Βαθμολογήστε το ανέκδοτο